

Verlag vogelexcursie Beninger Slikken

23 maart 2024

De eerste excursie van de vogelwerkgroep gaat naar de Beninger Slikken. Dit gebied is onderdeel van het plan Deltanatuur en ligt op Voorne Putten nabij Zuidland. Het is een dynamisch waterrijk gebied met invloeden van eb en vloed. Diverse kreken staan in verbinding met het Haringvliet, wat door het kierbesluit zout water invloeden met zich meebrengt.



We zijn met 14 personen. Heerlijk om weer op pad te gaan met de leden van de vogelwerkgroep. We vertrekken op tijd vanaf de Salamander. En bij de A27 gaat het meteen mis... De navigatie geeft niet bij iedereen hetzelfde aan, dus rijden we niet samen naar Voorne-Putten. Bij Zuidland aangekomen is er enige verwarring over het parkeerterrein, maar de telefoon biedt uitkomst en uiteindelijk starten we om 9.15 uur met onze wandeling.



De weersvoorspelling beloofde niet veel goeds, hagel- en onweersbuien. Het waait ontzettend hard, maar het blijft droog!

Meteen op de parkeerplaats horen we de Tjiftjaf en Winterkoning. Als we onder langs de dijk lopen zien we Graspiepers fladderen, ze zitten heel dichtbij en we kunnen ze goed zien. Maar ook een Leeuwerik. Volgens Cees héél anders dan de Graspieper, maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend te zien...

de Graspieper fladdert meer dan de Veldleeuwerik en is ook kleiner. Weer wat geleerd!



We klimmen op de mooie cortenstaal uitkijktoren. Een schitterend uitzicht over de kreken, het riet en daarachter de wilde golven van het Haringvliet. Op de trap kun je beschut uit de wind zitten maar boven op het plateau waait de verrekijker bijna uit je handen. We zien Wilde Eenden en Bergeenden en aan de landzijde Brandganzen en enkele Nijlganzen. In de verte een Buizerd.



We lopen verder en komen bij het riet. Natuurlijk hopen we allemaal op de Blauwborst, maar helaas, het waait te hard. Wel horen we Cetti's Zanger. We zien ontzettend veel Meerkoeten, een eenzame Fuut en de Middelste Zaagbek. Krakeend, Smient, Slobeend, Wintertaling en Grutto's. En dan zien we de Blauwe Kiekendief, de witte stuit is goed te zien. In de verte jaagt de Bruine Kiekendief. We zien een Witte Kwikstaart en de Rietgors erg dichtbij. Ook een Roodborsttapuit op zijn uitkijkpost.



We arriveren bij het kijkscherm. Ook weer mooi vormgegeven met cortenstaal. De zon schijnt volop en we kunnen ons brood en koffie/thee uit de wind op eten/drinken. Zoals altijd hebben Ad en Leny een lekker pepermuntje als toetje. Er komt een heel donkere wolk aandrijven... maar Cees stelt ons gerust; "Op waarneming heeft hij gezien dat die wolk aan ons voorbijgaat". En hij krijgt gelijk!

We lopen het pad zo ver mogelijk af. Omdat het trekpontje uit de vaart is moeten we dezelfde weg teruglopen. We zien



géén Baardmannetjes en Blauwborsten. Jammer Op de terugweg hoort Lidwine de Tureluur en zien we ze ook. Vooral leuk voor onze gast Woutje, zij ziet ze voor het eerst!

Dan zijn we weer terug op de parkeerplaats. In totaal



hebben we 40 soorten gezien. Met dit weer toch een mooi aantal.

We rijden door Zuidland, mooi klein dorpje, naar de Pannenkoekenbakker en sluiten daar de excursie gezellig af.



Een goed begin van het nieuwe seizoen. Volgende keer is 13 april. Dan gaan we een beetje dichterbij naar de Kornsche Boezem en Pompeveld.

Hopelijk zijn we elkaar dan weer!

Groeten,

Lidwine en Annemiek